

Vær med i debatten

Adressen er: debat@nordjyske.dk

Læserbreve må være på højst 300 ord (ca. 1800 tegn).

Bidrag til **Kort sagt** må være på højst 50 ord (ca. 300 tegn).

Indlæg til **Synspunkt** må være på højst 650 ord (ca. 3700 tegn).

Husk tydeligt at angive navn og adresse.

Husk at medsende portrætfoto. Indlæg må ikke være sendt til

andre aviser/medier.

Anonyme henvendelser afvises.

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere/forkorte i indlæg og har ikke noget ansvar for tilsendt materiale.



» Unge er forskellige. Det skal ungdomsuddannelserne også være.

MERETE RIISAGER, undervisningsordfører (LA), på Twitter

Ukraine vil altid være Europa

Af Narcis George Matache

næstformand,
Europæisk Ungdom,
Østerbro 31, 9000 Aalborg
narcis@euro.dk,

EU: Holland har for nylig stemt om deres famøse referendum mod en handelsaftale med Ukraine. Dette betyder, at Ukraine nu er blokeret både fra øst og vest i forbindelse med handelsaftaler. De er nu afhængige af deres egne produkter i forhold til overlevelse. Det er den samme situation som Iran oplevede indtil sidste år og hvad Nordkorea oplever lige nu.

Mener du, at Ukraine fortjener at blive sat i bås med Nordkorea og Iran? For ikke at glemme de mange unge ukrainere, som døde med et 12-stjernet flag i deres hænder, et flag, som bragte dem spirituel støtte i forbindelse med deres sejr over de russiske overherrer, for at opnå frihed og smage demokrati.

At se ligene af unge drenge og piger, ofte ikke mere end 16 eller 17 år, dækket af EU-flaget, at vide, hvad flaget betød for dem, en repræsentation af håb for en bedre fremtid, et håb for en fremtid hvor de kan være lykkelige sammen med resten af EU. En fremtid hvor de ikke kun skal sigte for overlevelse. Det er i sandhed hjerteskrærende, et syn, som burde gøre os lidt mere menneskelige.

Lektionen af dette er, at vi har glemt, hvad det europæiske flag betyder.

Vi har glemt, hvad det betyder for vores bedsteførelde. Det at ville være europæer bør ikke være ensbetydende men en dødsdom, men i stedet opmuntres, og være velkomment som en sti til en mere forenet menneskehed. Imod flere og mere komplekse problemstillinger, vi som menneskehed står overfor.

Ukraine er ikke Nordkorea, og når man tager i betragtning hvilke ofre deres ungdom har gjort, så burde de tages med i en handelsaftale.

Ukraine var Europa! Ukraine er Europa! Ukraine vil altid være Europa!

» **Lektionen af dette er, at vi har glemt, hvad dette europæiske flag betyder.**

JULIUS



Det varmere klima tvinger isbjørnene ind til byerne.

Europa på frihjul



Af Erik Boel

tidligere landsformand for
Europabevægelsen,
Reventlowsgade 16,
1651 København V
erikboel@gmail.com

FORSVAR: Selvfølgelig har præsident Obama ret i, at Europa kører på frihjul og bør øge forsvarsudgifterne til to pct. af BNP. Det gælder også Danmark.

Først og fremmest fordi vi lever i en mere farlig verden. Og fordi udgifterne til indkøb af nye kampfly og til at holde dem i luften vil påvirke det øvrige danske forsvar negativt, hvis ikke vi øger budgettet. Ellers kan vi risikere at komme til at stå i den situation, at vi kan købe flyene, men ikke har råd til at holde dem i luften.

Det nuværende forsvarsforlig, der trådte i kraft i 2013, blev til under forhold, der var væsentlig mere gunstige, end dem vi kender i dag. De seneste par år er Rusland trådt i karakter som en langt mere aggressiv

» **Rusland er blevet en mere uforudsigelig international spiller.**

stormagt, end det Rusland, vi kendte i en årrække efter opløsningen af Sovjetunionen: Krim er annekteret, store dele af det østlige Ukraine de facto besat og Rusland har demonstreret sit militære magtpotentiale gennem interventionen i Syrien.

Rusland er blevet en mere uforudsigelig international spiller og risikoen for, at en konfliktsituation kommer ud af kontrol, er blevet større.

Eller tag vort eget nærområde. Midt i april var russiske kampfly i nærkontakt med den amerikanske destroyer "USS Donald Cook" ud for Polens kyst. I enklaven Kaliningrad opruster Rusland militært.

Mens Rusland og Kina opruster, har Vestens forsvarsudgifter været nærmest i frit fald, og det er kun en håndfuld lande, der opfylder målsætningen om et forsvarsbudget på mindst to pct. af BNP.

Troværdigheden af Natos afskrækkelse er svækket, og

vi får stadig sværere ved at håndtere udfordringer som pirateri, terrorisme, spredning af masseødelæggelsesvåben og cyber krigsførelse. USA betaler 70 pct. af de militære udgifter i Nato.

Uanset om Trump eller Clinton bliver USA's næste præsident, vil USA fremover forvente, at Europa i langt højere grad end hidtil bidrager til Vestens forsvar. USA har egne økonomiske problemer og ser i øvrigt sikkerhedspolitisk i stigende grad mod Øst, dvs. mod Kina.

Til mit forslag om en markant forøgelse af forsvarsudgifterne vil mange indvende: Hvad skal det nytte?

Mit svar er, at vi på den måde i Nato kan understrege vor stilling som et kerneland i Alliancen og sætte det gode eksempel, der forhåbentligt vil smitte.

Med en let omskrivning af et velkendt John F Kennedy-citat skal vi ikke alene fokusere på, hvad vi kan få ud af Nato, men snarere i en mere usikker verden spørge, hvorledes vi kan være med til at fremme samarbejdet i Atlantpagten.

Mit synspunkt om at sætte forsvarsudgifterne i vejret er nok det ledige standpunkt. Men jeg vil fastholde, at jeg har en pointe...

Både top og bund kan skiftes ud



Af Thure Barsøe-Carnfeldt

Storskovvej 60, 9330 Dronninglund barsoe@c.dk

KORRUPTION: Det har været spændende at følge de sidste par ugers debatindlæg om eksponering af korrupsion, magtfordrejning og magtmisbrug i aviserne i Danmark.

Jeg er enig i indlæggenes karakteristik og eksemplifikation.

Men ikke i, at det danske samfunds aktuelle overklasse, af politiske plattenslagere, kapitalistiske snyltere og korrupte embedsmænd kan udgøre et slags samfund ved siden af almenvellet. Desværre ikke.

Hvad der faktisk foregår, er en for mig ufattelig hurtig degeneration af det sagnomsundne, almindelige danske velfærdssamfund Ikke blot i toppen men over det hele.

Stort set alle prøver at rage fordele til sig og sine.

Mest naturligvis de, hvis markedsøkonomiske forbindelser eller gode placeringer i statens og kommunernes økonomiske, tekniske, juridiske og sociale forvaltninger, giver rige muligheder for at komme først og bedst til fadet.

Danmarks og Vesteuropas nedtur minder i øvrigt meget om sidste fase af Kinas i øvrigt meget glørværdige Mingepoke.

I 1600-tallet og i løbet af to generationer gik en tre hundred år gammel kultur baseret på almen oplysning, social solidaritet og statslig retsorden ned og hjem, som følge af embedsmandsapparatets og mandarinernes korrupsion og deres mange svigt. Flertallet og særlig toppen var blevet så optaget, af at pleje egne interesser, fremfor befolkningens og almenvellets, at det hele i løbet af få år blev rendt over ende af en forholdsvis lille, men brutal indvandringssvøbølge af fattige, tilbagestående, folk fra Manchuriet.

Det danske samfunds, nu korrumperede overklasse er, som mandarinernes i sin tid, uløseligt forbundet med samfundet i øvrigt.

At anvende betegnelsen "en slags parallelfunktion" på samfundets styrende top, hvad enten den er korruperet eller ej, er ikke retvisende.

Hverken toppen eller bunden kan undværes, men begge kan formentlig udskiftes. Dog næppe på samme tid.

Forkerte oplysninger

Af Hans Vedel

Cirkushuset, Øster Korupvej 6, Korup, 9560 Hadsund
hpvedel@post.tdcadsl.dk

CIRKUS: Uhyre sjældent omtaler min avis kulturinstitutionen "cirkus". Langt oftere bruges ordet cirkus i negativ betydning, f.eks. når politikere driver befolkningen rundt i manegen, og "skatte-cirkuset" forlyster os alle.

Men når avisen for en gangs skyld ofrer spaltepads på emnet og endda hiver et arkivfoto frem, bør man også tjekke de informationer, man serverer.

Museumsgiganten med hovedsæde i Aalborg åbner en Cirkus Dannebrog-udstilling i Rold, før museet slår dørene op for sæson 2016.

Hvem er indbudt til seancen?

Den løjerlige åbning burde avisen have gransket i.

Det er da glimrende, at Ulla Egeskov har besøgt Mølby for at finde effekter til udstillingen, men trist, at hun åbenbart også har hjembragt misinformation.

Det nuværende Dannebrog er nr. fire i rækken af cirkus, der bærer dette navn.

Nationalcirkus er en betegnelse hentet ud af den blå luft ligesom udtrykket "Danmarks bedste cirkus".

Enoch'erne fik ingen bevilling i 1880 - familien boede i det indre København og havde en marskandiserbutik der.

Først i 1897 dukkede teltcirkus Dannebrog op, og i 1913 fik man nedsat forlystelsesskatten, som red datidens cirkus som en mere.

Cirkus er en skøn ting - besøg museet i Rold og støt de få danske cirkus.