

» Tilbage er kun den løsning, der tager tid: At forsøge at forstå og handle derfra.

Hvorfor hader de os så meget?

TERROR: Der er ingen nemme svar og ingen lette løsninger

ANALYSE



Af Anders Sønderup

anders.soenderup@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: At se tv tirsdag og onsdag var som at se en genindspilning af en film, man efterhånden har set mange gange før.

Der var forskel fra originalen - en ny by denne gang - men ellers var der meget af det samme: Døde mennesker, røg, politi, tårer og politikere, der sagde det samme på forskellige sprog. At vi skal stå sammen på denne sorgens dag, men at lyset altid vil vinde over mørket - selvom kampen vil kræve ofre. At terroristerne kan slå enkelte ihjel, men ikke os alle og ikke vores verden og liv.

Alt sammen formidlet af hastigt indfløjne tv-journalister, der skulle igennem på så mange live-gennemstillinger, at de ikke havde nogen reel chance for at komme med andet end gæstier og gentagelser.

Hele den vestlige verden sendte direkte fra Bruxelles, men blev vi egentlig ret meget klogere?

Jo, selvfølgelig på infrastrukturen i den belgiske hovedstad, hvem gerningsmændene var, og at Molenbeek-kvarteret i Bruxelles er en slags europæisk koloni af Islamisk Stat. At her - i hjertet af Europa - findes der et kvarter, hvor en af Europas mest eftersøgte kan gemme sig i flere måneder uden at nogen kontakter myndighederne.

Men tilbage står to helt centrale spørgsmål:

Først: Hvorfor hader de os så meget? Hvad er det, der får mennesker til at gå ind i en lufthavn udstyret med så mange sprængstoffer, som det overhovedet er muligt.

De ser børn, gamle, muslimer, kristne på vejen ind i afgangshallen, og de ved, at det ikke er mennesker, der har generet hverken dem eller profeten, og alligevel detonerer de bomberne.

Der er ikke nogen enkel og simpel forklaring på hadet - der er selvfølgelig ekstrem islam som en uafviselig faktor, men problemet er, at det er en anarkistisk afart af religionen, der er tale om. Der er stort set ikke nogen regler og heller ikke megen moral



Gerningsmændene på vej til at skabe død og rædsel i lufthaven i Bruxelles tirsdag morgen.

Scanpix

at tale til. De terrorister, der stod bag angrebene i både Paris og Bruxelles, har langt fra været mønsterbørn fra koran-skolen - tværtimod har flertallet været involveret i flere af de former for kriminalitet, som koranen ellers tager afstand fra.

En anden ofte brugt teori er, at der er tale om marginaliserede unge, der bliver lokket i uføre. Men så udsatte har terroristerne altså heller ikke været - de har haft netværk, penge og liv.

Selvom hverdagen i en betonforstad til Paris, Bruxelles eller København måske ikke lige er noget drømmeliv, så er det ikke en jordhytte i Afghanistan. Terroristerne har haft mulighed for at skabe sig et liv i fred - men har valgt det modsatte. Højere bistandshjælp ville næppe have ændret på deres valg, og hvis det handler om ulighed, så er det uligheden på det globale plan - ikke i Belgien eller Danmark.

Men set fra IS-side er svaret på, hvorfor de hader os, ganske enkelt: De ser sig selv som værende i krig med Vesten. Ikke bare på egne vegne, men for alle muslimer.

Terroristerne ved, at de dræber uskyldige, men retfærdiggør det med, at de uskyldige er borgere i en skyldig stat. Derfor betyder det mindre, at det ikke er ofrene fra Bruxelles, der har kastet bomber over Mellemøsten, men det har deres - og vores - regeringer, og det har

Stille march mod terror

AALBORG: Terror-angrebet i Bruxelles har også fået følelser frem i Aalborg.

Mange af vores medlemmer er ofte i Bruxelles, og en hel del af dem bor faktisk der. Så vi er også ramt af følelsen af, at det kunne have været os selv eller vores venner, der blev ramt af bomberne. Dette er blot den seneste i en række terrorangreb, der desværre rammer overalt på kloden og bliver mere og mere almindelige. Trods vores politiske forskelle samles vi derfor for at mindes ofrene for terror, og vise at vi står vagt om den demokratiske samtale frem for meningsløs vold, siger Narcis George Matache fra organisationen Europæisk Ungdom Nordjylland.

Det sker i eftermiddagen med en march gennem Aalborg. Starten går fra Gammeltorv, hvor der vil være samling og taler fra klokken 17. Derefter går de gennem byen til Kennedy Arkaden.

Foreløbigt har omkring 30 meldt deres deltagelse til marchen, der vil foregå i stilhed. Det er et upolitisk arrangement, og alle er velkomne til at være med.

Nato. Vores bomber har også ramt tilfældige og kostede uskyldige - børn og gamle - livet. Hykleri og benægtelse findes på begge sider.

For IS er det faktisk også nemmere at bombe en lufthavn end at nedskyde en højtflyvende amerikansk drone, men det er ikke kun derfor, de flytter fronten til Europa.

Det er også en besked til os om, at vi alle er potentielle ofre for deres bomber. De har nået deres mål om at skabe angst og frygt hos os, for uanset hvor uendelig lille risikoen er for en gennemsnitsdansker, så er den der, i det mindste i teorien.

Det andet store spørgsmål: Hvordan stopper vi dem?

Heller ikke her er der noget klart svar, og hvis det var nogen let sag, så var det sket.

Europa - og Danmark - har aldrig brugt så mange penge på terrorbekæmpelse som nu, men effekten har højst været at begrænse antallet af angreb. For IS er ikke en terrororganisation af den gamle skole, der opererer med et begrænset antal medlemmer i et begrænset geografisk område.

IS derimod er multinational og åben for alle. Som brand og virksomhed er IS en succes uden sidestykke i terror-historien, for de har

som de første formået at udvikle sig til en international terrororganisation.

Der er ikke nogen formelle adgangskrav, og i dag er der mennesker fra over 100 lande, der kæmper i frontlinjen for kalifatet i Irak og Syrien. Nok kæmper IS for at genindføre middelalderen, men de gør det med særdeles moderne midler. Således var det terrororganisationens egen - uofficielle - nyhedstjeneste, Amaq News Agency, der også denne gang var de første til at meddele, at IS stod bag attentatet.

For nylig har de også udgivet deres egen app til telefoner, og den er direkte henvendt til potentielle nye krigere verden over, der kan få flammetale og seneste nyt direkte fra fronten på fire forskellige sprog. Her bliver lytterne opfordret til gå i martyrdøden, og modsat andre terrororganisationer tillader IS sine tilhængere at begå terror i organisationens navn uden at spørge først.

Skulle man have brug for kamp- og meningsfæller er det ikke noget problem, for også her har IS taget teknikken til sig. De bruger app-en Telegram - der er udviklet og drevet af manden, der opfandt den russiske udgave af Facebook - og via Telegram er det ikke særlig svært at komme i kontakt med IS. Det ved efterretningstjenesterne naturligvis godt - problemet er bare, at den er krypteret så godt, at efterret-

» At tro, at det er langskægede imamer, der alene er skyld i IS-fremmarchen, vil være at tillægge dem for meget betydning. Formentlig har billederne af splinternye Toyota Hilux trucks med krigere på ladet haft større tiltrækningskraft.

ningstjenesterne ikke kan spore hverken afsender eller modtager.

Så selvom der lige nu snakkes meget - også i Danmark - om at lukke de moskeer, der er kendt for deres hadefulde imamer, så vil det ikke kunne stoppe IS-propagandaen i at finde vej til teenageværelser i hverken Aalborg Øst eller Molenbeek.

At tro, at det er langskægede imamer, der alene er skyld i IS-fremmarchen, vil være at tillægge dem for meget betydning. Formentlig har billederne af splinternye Toyota Hilux trucks med krigere på ladet haft større tiltrækningskraft.

At lukke grænserne totalt vil heller ikke hjælpe meget - for IS og deres medløbere er her allerede, og jo mere osmod-muslimer retorikken tager til, jo flere tilhængere vil de få - uanset hvor strafbart vi så gør det at sympatisere med dem. Helt sikkert er det også, at vi ikke kan udvise alle IS-tilhængere. Enten er grundloven, noget andet er, at der ikke findes noget land i verden, der vil have dem.

Tilbage er kun den løsning, der tager tid: At forsøge at forstå og handle derfra.

Og så i øvrigt huske på, at Europa stadig er klodens fredeligste kontinent.

Det er under én procent af alle terror-angreb, der rammer her.